



Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



WILLY PETERS

Lid van het H. Paterke in Hasselt

Geboren in Martenslinde
op 23 april 1933 en overleden in
Diepenbeek op 29 december 2019,
gesterkt door het sacrament der zieken.

echtgenoot van wijlen mevrouw

Albertina Bijmens †2014

pa en opa van

Luc Peters

Inacio

Laetitia

Peter en Kathy Peters-Panis

Anneleen

Bart Peters

Delen mee in dit verlies:

Vanessa Mariotti, mama van Inacio en Laetitia
zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
van de families Peters - Huygen en Bijmens - Timmers.

Je kan samen met ons afscheid nemen op:

vrijdag 3 januari 2020 van 19 tot 19.30 uur

is er gelegenheid om Willy, samen met zijn familie, te groeten
in het uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek.

zaterdag 4 januari 2020 om 10.30 uur

tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk
van Sint-Servaas in Diepenbeek Centrum.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10 uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op de
gemeentelijke begraafplaats, ook hier ben je van harte welkom.

Met dank aan
zijn huisarts Dr. Guy Lambrichts,
het verzorgend en verplegend
personeel van WZC Ter Rooierheide en
iedereen die hem met liefde en zorg
hebben omringd.

Rouwadres: familie Willy Peters
p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek

Online condoleren op www.reweghs.be