



In stille eenvoud ging van ons heen

de heer

PAUL KUENEN

Geboren in Diepenbeek op 1 oktober 1942
en thuis overleden op 14 maart 2019.

Dit melden u:

René en Bertha Kuenen-Quetin
Jef † en Maria † Kuenen-Thoelen
Antoon † en Idalie Kuenen-Bleus
Albert Kuenen
Henri en Barbara Kuenen-Keppers
Edmond † en Maria Kuenen-Valkenburg
Jozef en Marie-Jeanne Daniëls-Kuenen
Louis Kuenen en Mia
en zijn neven en nichten

zijn naaste familie

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Sarah Uten,
zijn thuisverpleegkundigen en Thuiszorg.*

Je kan samen met ons afscheid nemen op volgende gelegenheden:

Woensdag 20 maart 2019 om 18.30 uur

houden we een gebedswake in de parochiekerk van Sint-Servaas in Diepenbeek centrum. Aansluitend is er mogelijkheid om Paul te groeten in het uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek.

Donderdag 21 maart 2019 om 10.30 uur

tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde parochiekerk.
Je kan de kerk binnen vanaf 10 uur voor een laatste groet.

De crematie en bijbegrafing van de urne vinden plaats in intieme kring.

Rouwadres: Lutselusstraat 31, 3590 Diepenbeek

Online condoleren op www.reweghs.be