

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven.



de heer
Michel Merken

echtgenoot van wijlen mevrouw

Paula Surinx † 2008

*Gepensioneerd mijnwerker
Gewezen uitbater Café Iris*

Geboren in Martenslinde op 7 oktober 1933
en overleden in Genk op 11 september 2018,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Papie van
Ludo † en Monique Hensen-Merken

Delen mee in dit verdriet:
zijn zus, schoonzus, neven en nichten
van de families Merken - Keppers en Surinx-Panis.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Van den Broeck, Dr. Duchateau,
Oncologe De Rook, verpleegkundigen en medewerkers van ZOL, Campus
Sint-Jan te Genk en de thuisverpleegkundigen Terry en Chaja.

Je kan afscheid nemen op de volgende gelegenheden:

Maandag 17 september 2018 om 18.30 uur
houden we een gebedswake in de parochiekerk van Sint-Servaas in
Diepenbeek Centrum, Marktplein. Aansluitend is er mogelijkheid om
Michel te groeten in het funerarium Reweghs-Pipeleers,
Wijkstraat 25 in Diepenbeek.

Dinsdag 18 september 2018 om 10.30 uur nemen we afscheid van
hem tijdens de uitvaartplechtigheid in de voornoemde parochiekerk.
Samenkomst vanaf 10 uur voor een laatste persoonlijke groet. Nadien
begeleiden we Michel naar zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke
begraafplaats. Ook hier ben je van harte welkom.

Rouwadres: Schoolstraat 10, 3590 Diepenbeek

Online condoleren op www.reweghs.be

