



Je hield zoveel van ons
wij houden nog steeds van jou
omringd door hen die hem lief waren
is zachtjes van ons heengegaan



de heer

MARC PHILIPPAARS

Geboren in Hasselt op 19 mei 1959
en thuis in het bijzijn van zijn familie
zachtjes ingeslapen op 24 november 2015.

echtgenoot van
Daniëlle Heeren

papa van
Miet Philippaars
Jan Philippaars en Liesbeth

zoon, schoonzoon van
Lucien † en Eugenie † Philippaars-Knaepen
Achille † en Julia Heeren-Bex

broer, schoonbroer en nonkel van
Jos en Arlette Philippaars-Geladé en kinderen
Diederik en Martine Oben-Philippaars en kind
Jos en Rita Heeren-Nelissen en kinderen
Carlo en Carmen Heeren-Roox, kinderen en kleinkinderen

De families Philippaars-Knaepen en Heeren-Bex

Je kan samen met ons afscheid nemen van Marc op volgende gelegenheden:

Vrijdag 27 november 2015 om 18.30 uur
tijdens de gebedswake in de parochiekerk van Sint-Servaas in
Diepenbeek Centrum. Aansluitend is er mogelijkheid om hem te groeten
in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek.

Zaterdag 28 november 2015 om 10.30 uur
tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde parochiekerk.
Je kan er binnen vanaf 10 uur voor een laatste groet.

De crematie en begraving van de urne hebben plaats in familiekring.

Zaterdag 12 december 2015 om 17 uur (uitzonderlijk wegens kerstmarkt)
zal er een mis vanwege de parochie worden opgedragen in voornoemde kerk.

Met dank aan zijn huisarts dr. Nolens
en zijn thuisverpleegkundigen Marijke
en Natascha voor de goede zorgen.

Rouwadres: Familie Marc Philippaars,
p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek

Online condoleren op www.reweghs.be

