



*The beauty of the trees,
the softness of the air,
the fragrance of the grass
speaks to me*

*The summit of the mountain,
the thunder of the sky,
the rhythm of the sea
speaks to me*

*And my heart soars
(naar Chief Dan George)*

de heer

GUIDO VAN POUCKE

Geboren te Gent op 2 april 1946
en onverwacht overleden te Vliermaal op 6 juli 2015.

Dit melden u met diepe droefheid:

Monika Triest

zijn levensgezellin

Dennis Van Poucke en Karen Van den Keybus
Andy en Ulrika Vanderplasschen-Van Poucke

zijn kinderen

Bart en Nena Abicht

Ella

Pieter en Hilikka Remes-Abicht

Amaryllis

zijn stiefkinderen en stiefkleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Van Poucke-Demaertelaere en Triest-Vanden Bosch.

Wij nodigen u uit om samen Guido zijn leven te vieren en afscheid te nemen
op zaterdag 25 juli 2015 om 11 uur in de kapel van Buurthuis Onze Dokken,
Londenstraat 44 in Antwerpen. We komen er samen vanaf 10 uur.

Aansluitend bent u er welkom aan de koffietafel.

De crematie heeft in alle intimiteit plaatsgevonden.

Rouwadres: Minderbroedersrui 9, 2000 Antwerpen

Online condoleren op www.reweghs.be