

De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen  
ons lied is kort en broos.



## HENRI VAN VLASSELAER

Geboren in Werchter  
op 23 maart 1950  
en overleden in Aarschot  
op 3 februari 2015.

zoon van Jan † en Josephine † Van Vlasselaer-Van de Goor

broer van Frans † Van Vlasselaer  
Louis Van Vlasselaer  
André Van Vlasselaer en Ingrid Jacqmotte

nonkel van Joanna Van Vlasselaer  
Barry Van Vlasselaer en Claudia  
Marino Van Vlasselaer  
Marina Van Vlasselaer  
Stiefen Van Vlasselaer  
*en hun kinderen*

Delen mee in dit verlies:

zijn tantes, nonkels, neven en nichten van  
de families Van Vlasselaer en Van de Goor.

Rudo, Marc, Antonio, Wesley, Johan, Danny en Wilfried

zijn medebewoners en zijn begeleiders  
van leefgroepen Meetshoven en Doornberg.

We nemen samen afscheid van Henri op volgende gelegenheden:

**Vrijdag 6 februari 2015 van 18.30 tot 19.30 uur**  
kan je hem groeten in het funerarium Reweghs-Pipeleers,  
Langdorpsesteenweg 10 in Aarschot.

**Zaterdag 7 februari 2015 om 11.30 uur**  
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Christus Koning,  
Langdorpsesteenweg in Aarschot. Je kan de kerk binnen vanaf 11 uur  
voor een laatste groet. Nadien begeleiden we Henri naar zijn laatste  
rustplaats op de stedelijke begraafplaats. Ook hier ben je welkom.

*Met dank aan de begeleiding  
voor de goede zorgen.*

Rouwadressen:  
Oudstrijdersstraat 81, 3020 Herent  
Heilaakstraat 9, 3200 Aarschot

Online condoleren op [www.reweghs.be](http://www.reweghs.be)