



“Hij was er altijd voor iedereen
met raad en daad,
nog zoveel te doen,
zoveel te geven,
nog niet klaar in dit leven.”

DRIES VAN DAEL

Geboren in Lubbeek op 23 april 1974 en onverwacht
overleden in Tielt-Winge op 28 december 2014.

zoon van
René en Denise Van Dael-Schodts

broer, schoonbroer en nonkel van
Paul en Sophie Bosmans-Van Dael
Kim, Marie, Elena
Nele en Els Van Dael-Decraecker

Delen mee in dit verlies:
zijn tantes, nonkels, neven en nichten van de families
Van Dael-Costermans en Schodts-Willems.

Met dank aan iedereen die Dries nauw aan het hart lag
en die er altijd voor hem was.

Maandag 5 januari 2015 van 19 tot 20 uur
kan je Dries, samen met zijn familie, groeten in het funerarium
Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge.

De uitvaartplechtigheid en crematie gebeuren in intieme kring.

Rouwadres: Dries Van Dael, p/a Rillaarseweg 103, 3390 Tielt-Winge

Online condoleren op www.reweghs.be