

Je naam staat in ons hart geschreven
het eind kwam veel te gauw
Maar in gedachten blijft steeds leven
je liefde, zorgzaamheid en trouw



de heer

GUSTAAF BOLLAERTS

Lid van Ziekenzorg en OKRA

Geboren in Tielt (Bt.) op 24 januari 1927
en overleden in Diest op 6 november 2014.

echtgenoot van Julia Vanderhaegen

pa van Roger en Mia Alaerts-Bollaerts

bompa van Diether en Cindy Schutters-Alaerts
Symme
Nicky en Sigrid Thijs-Alaerts
Lynthe

Delen mee in dit verlies:

zijn schoonzus, neven en nichten van de families
Bollaerts-Lambrechts en Vanderhaegen-Willems.

Je kan afscheid nemen op volgende gelegenheid:

Dinsdag 11 november 2014 van 18 tot 19 uur
kan je Gustaaf groeten in het funerarium
Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge.

*Naar wens van de overledene gebeuren de afscheidsplechtigheid,
crematie en begraafing van de urne in familiekring.*

Met dank aan zijn huisarts Dr. Verbiest,
thuisverpleegkundigen Wit-Gele Kruis
en aan iedereen die er voor hem was.

Rouwadres: Familie Gustaaf Bollaerts,
p/a Rillaarseweg 103, 3390 Tielt-Winge

Online condoleren op www.reweghs.be