



Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheim
God het begin en einde is



mevrouw

PAULA JENNEKENS

*lid van de vrienden van Lourdes
lid van Ziekenzorg*

Geboren in Linkhout op 10 oktober 1923
en godvruchtig overleden in Hasselt op 17 oktober 2014
gesterkt door het sacrament der zieken.

echtgenote van wijlen

de heer Jean Cilissen † 1998

zus, schoonzus en tante van

Jozef† en Stefanie† Schepers - Jennekens
Jozef† en Maria† Dullaerts - Jennekens
Jozef† en Margaretha† Jennekens - Postelmans
Ludovicus† en Roza Jennekens - Deferm
Marcel en Anna† Cilissen - Paulissen
Willy† en Martha† Beerts - Cilissen
met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De families Jennekens - Smeekens en Cilissen - Cilissen.

Met dank aan haar huisarts, alle medewerkers van wzc 'Het Meerlehof'
en aan iedereen die er voor haar geweest is.

Je kan afscheid nemen op de volgende gelegenheden:

Woensdag 22 oktober 2014 van 18.30 tot 19.30 uur
is er mogelijkheid om Paula, samen met haar familie, te groeten in het
funerarium Reweghs-Pipeleers, Huzarenstraat 7A in Lummen.

donderdag 23 oktober 2014 om 10.30 uur
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van
O.L. Vrouw Ten Hemelopneming, Kerkstraat in Lummen.
Je kan de kerk binnen vanaf 10 uur voor een laatste groet.

De crematie en plaatsing van de urne gebeuren in intieme kring.

Rouwadres: Oosterhovenstraat 39, 3560 Lummen

Online condoleren op www.reweghs.be