

Ik heb drie schatten
Die ik koester en behoed
De eerste is de liefde
De tweede tevredenheid
De derde bescheidenheid



WILLEM VANHEUSDEN

Lid van Ziekenzorg

Geboren in Diepenbeek
op 6 april 1929
en aldaar in familiekring
overleden op 1 oktober 2014.

echtgenoot van Jeanne Remans

pa en bompa van Ria † Vanheusden
 Steve en Benja
 Bren
 Jef en Lutgarde Vanspauwen-Vanheusden

Delen mee in dit verlies:
zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
van de families Vanheusden-Merken en Remans-Reyskens.

Je kan samen met ons afscheid nemen op volgende gelegenheden:

Maandag 6 oktober 2014 om 18.30 uur
tijdens de gebedswake in de parochiekerk van Sint-Servaas in Diepenbeek
Centrum. Aansluitend is er mogelijkheid om Willem te groeten
in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek.

Dinsdag 7 oktober 2014 om 12.30 uur
tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde parochiekerk. Je kan de kerk
binnen vanaf 12 uur voor een laatste groet. Nadien begeleiden we Willem naar
zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats. Ook hier ben je welkom.

Met dank aan zijn thuisverpleegkundigen
van groep Geert Vanaenrode
en zijn huisarts Dr. Van den Broeck.

Rouwadres: Familie Willem Vanheusden,
p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek

Online condoleren op www.reweghs.be