



ELISA MAURISSEN

echtgenote van wijlen de heer **Jozef Achten** † 2006

*Lid van OKRA, van het genootschap van Pater Valentinus
en van meerdere godvruchtige genootschappen*

Geboren in Diepenbeek op 12 juli 1921 en aldaar zachtjes in familiekring
ontslapen op 24 september 2014, gesterkt door het sacrament der zieken.

Dit melden u met diepe droefheid:

Wim en Gilberte † Achten-Croes en Marleen Claes

Barbara Achten en Carlos Anson

Nathalie Achten, Sam, Lennert

Ghislaine Achten

Tjeu en Gerda Sourbron-Achten

Maarten Sourbron

Koen en Marjolein Claesen-Sourbron, Laurena

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
van de families Maurissen-Valkenborgh en Achten-Pieters.



Je kan afscheid nemen op volgende gelegenheden:

Maandag 29 september 2014 van 19 tot 20 uur kan je Elisa groeten
in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek,
in het bijzijn van haar familie.

Dinsdag 30 september 2014 om 10.30 uur
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Sint-Servaas
in Diepenbeek Centrum. Je kan de kerk binnen vanaf 10 uur voor een
laatste groet. Nadien begeleiden we Elisa naar haar laatste rustplaats
op de gemeentelijke begraafplaats. Ook hier ben je welkom.

We zullen je missen
elke dag
in kleine,
eenvoudige dingen,
maar in ons hart
zul je bij ons blijven
want leven en dood zijn één

Met dank aan haar huisarts Dr. Pinxten,
haar thuisverpleegkundigen, kinesist
en aan iedereen die haar met liefde
en zorg heeft omringd.

Rouwadres: Familie Elisa Maurissen,
p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek

Online condoleren op www.reweghs.be