

Diep bedroefd om haar heengaan,
maar eveneens intens gelukkig
voor alles wat zij ons heeft gegeven
en voor ons betekent, nemen wij afscheid van



PAULA MACHIELS

echtgenote van wijlen de heer

JOZEF DRIESEN † 2003

Geboren in Diepenbeek op 16 april 1929 en
godvruchtig overleden in Hasselt op 27 juni 2014.

Ma en oma van Eric en Elly Auwerx-Driesen
Liesbeth
Joris †
Luc Driesen
Eline
Michiel
Patrick en Ria Depetersbourg-Driesen
Brent

Delen mee in dit verlies
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Machiels-Croes en Driesen-Claesen.

Met dank aan iedereen die haar met zorg en liefde heeft omringd.

Je kan samen met ons afscheid nemen op volgende gelegenheden:

Vrijdag 4 juli 2014 om 18.30 uur

tijdens de gebedswake in de parochiekerk van Sint-Servaas in Diepenbeek
Centrum. Aansluitend is er mogelijkheid om Paula te groeten in
het funerarium Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek.

Zaterdag 5 juli 2014 om 10.30 uur

tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde parochiekerk. Je kan de kerk binnen
vanaf 10 uur voor een laatste groet. Nadien begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats. Ook hier ben je van harte welkom.

Rouwadres: Familie Driesen-Machiels,
p/a Wijkstraat 25,
3590 Diepenbeek

online condoleren op www.reweghs.be