



*Moeders gaan,
maar sterven niet...*



Liefdevol aandenken aan mevrouw

Melanie Dirckx

Zij werd geboren in Heist-op-den-Berg op 22 september 1920 en is overleden in het WZC Sint-Rochus in Aarschot op 31 mei 2014.

Echtgenote van de heer
Frans Milo

Ma en Meter van
Paul en Denise Swinnen-Milo
Wim en Nele
Paul en Rita Massant-Milo
Toon en Kristien
Marieke
Wannes

Meter van
Simone, Toon en Wim

Delen mee in dit verlies:
haar broer, zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
de families Dirckx, Milo, Balus, Aerts

Dank aan haar huisartsen Dr. Kolacny, Dr. Van Aerde en Dr. Ponsaerts.

Mammie, Ma, Meter, Pète

Van elk van ons heb je op passende wijze afscheid kunnen nemen en ons bedankt.

Er is veel gepraat en zelfs wat niet gezegd is weten we ook; zo goed kenden we elkaar.

Tot de laatste dag was je om onze Pa en ons bezorgd.

*En ja Ma, dat eindje draad dat laatst nog aan mijn bloes bengelde, is afgeknipt
en vooral niet te kort zoals je aanraadde.*

Zo zullen we de draden van het web dat ons verbindt ook intact houden.

*Dat het als een rag mag blijven schitteren,
behangen met dauwdruppels in de vroege herfstzon.*

Dank!

Dank!

Dank!

Onze Pa, ons Mannen, de Mannekes

haar petekinderen Simone, Toon en Wim

De asverspreiding vond plaats in familiekring.