

Wanneer je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde bracht
Kahil Gibran



de heer

André Vanbets

Geboren in Bekkevoort op 12 juni 1933
en overleden in Leuven op 19 januari 2013.

echtgenoot van

Céline Goedhuys

papa en bompa van

Karine Vanbets en Patrick Vandewoude

Heidi en Arwin, Rune

Cindy en Keven

Davina

Rudy en Martine Flussie-Vanbets

Sarita en Stijn

Alex Vanbets en Lisa Vanhaeren

Lies

Anne

Leen

Delen mee in dit verlies:

zijn zus, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Vanbets-Maus en Goedhuys-Vanhove-Querinjean.

Met dank aan zijn thuisverpleegkundigen en aan thuiszorgplus.

Je kan afscheid nemen op de volgende gelegenheden:

donderdag 24 januari 2013 om 19 uur

houden we een gebedswake in de parochiekerk van Sint-Pieter in Bekkevoort, Staatsbaan. Aansluitend is er mogelijkheid om André, samen met zijn familie, te groeten in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge.

vrijdag 25 januari 2013 om 10 uur

nemen we afscheid van hem tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde parochiekerk. Je kan de kerk al binnen vanaf 9.30 uur voor een laatste groet.

De crematie en begraving van de urne zal in intieme familiekring plaatsvinden.

zondag 3 maart 2013 om 10 uur

zal er een mis vanwege de parochie opgedragen worden.

Rouwadres: Eugene Coolsstraat 4A, 3460 Bekkevoort

Online condoleren op www.reweghs.be



Uitvaartverzorging Reweghs-Pipeleers, Tielt-Winge,
Rillaarseweg 103, Tel. 016/50.11.16 of www.reweghs.be