



“Le bonheur, c’est la seule chose  
qui se double si on le partage”  
Einstein

Na een strijd, moeizaam gestreden,  
ging je heen, niet onverwacht.  
Niemand wist hoeveel jij hebt geleden  
onuitputtelijk was je kracht.  
Maar ook hieraan kwam een einde,  
het deed je zeer ons te laten staan.  
Maar hiermee hebben wij vrede,  
omdat je nu kunt rusten gaan.



## THEO JANSSENS

Geboren in Luik op 15 november 1934  
en overleden in Tienen op 15 januari 2013.

bewoner Huize Eigen Haard

Dit melden u met diepe droefheid:

de bewoners en personeel van leefgroep Westerkant.

Met dank aan thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,  
artsen, verpleegkundigen en personeel van het ziekenhuis H. Hart Tienen  
alsook dank aan zijn trouwe vrienden.

We nemen afscheid van Theo op volgende gelegenheden:

**Donderdag 17 januari 2013 van 15 tot 18 uur** kan je hem groeten in  
het funerarium Reweghs-Pipeleers, Langdorpssteenweg 10 in Aarschot.

**Zaterdag 19 januari 2013 om 10 uur**  
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Christus Koning  
in Aarschot. Je kan de kerk al binnen vanaf 9.30 uur voor een laatste  
persoonlijke groet. Nadien begeleiden we Theo naar zijn laatste rustplaats  
op de begraafplaats van Schoonderbuken. Ook hier ben je van harte welkom.

**Dinsdag 5 februari 2013 om 19 uur**  
zal een herdenkingsmis worden opgedragen in voornoemde kerk.

Rouwadres: Huize Eigen Haard, leefgroep ‘Westerkant’,  
Herseltsteenweg 35, 3200 Aarschot

Online condoleren op [www.reweghs.be](http://www.reweghs.be)