

Altijd stond je in ons midden  
veel hebben we gelachen  
ook wel eens gehuild  
je hebt nu de aarde  
voor de hemel geruild

de heer

Marc VENTÔSE

echtgenoot van mevrouw

Reinhilde VRANKEN

Bestuurslid van 't theatertje Tielt-Winge  
Bestuurslid van het zaalcomité "De Schakel"  
Bestuurslid van de Koninklijke Fanfare "De Eendracht" Molenbeek

Geboren in Mechelen op 23 oktober 1960 en thuis  
in familiekring overleden te Molenbeek-Wersbeek op 17 augustus 2011,  
gesterkt door het gebed van Gods gemeenschap.

lieve echtgenoot van  
Reinhilde Vranken

papa van  
Maarten en Kim  
Dorien

zoon van  
Albert<sup>†</sup> en Anna Ventôse-Smekens  
Georges en Maria<sup>†</sup> Vranken-Joris

Delen mee in dit verlies:  
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
van de families Ventôse-Smekens en Vranken-Joris.

Met dank aan zijn naaste familie, buren, vrienden  
en collega's die hem en zijn gezin hebben gesteund.

Je kan afscheid nemen van Marc op volgende gelegenheden:

**Dinsdag 23 augustus 2011 om 19 uur**

houden we een gebedswake in de parochiekerk van Sint-Laurentius in Molenbeek.  
Aansluitend is er mogelijkheid om Marc te groeten in het funerarium Reweghs-  
Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge.

**Woensdag 24 augustus 2011 om 10 uur**

tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde kerk. Vanaf 9.30 uur ben je welkom  
voor een laatste persoonlijke groet.

*De crematie en begraving van de urne vinden plaats in familiekring.*

**Zaterdag 10 september 2011 om 19 uur**

wordt een herdenkingsmis opgedragen in de Onze-Lieve-Heerkapel (Driesstraat).

Rouwadres: Driesstraat 67A, 3461 Molenbeek-Wersbeek

Online condoleren op [www.reweghs.be](http://www.reweghs.be)

