



Zoals het gisteren eens was...
zal het morgen nooit meer zijn...



Aan onze liefde is ontvallen

de heer

Lucien
JANSSENS

Geboren in Tielt (Bt) op 17 april 1923
en overleden in het UZ Gasthuisberg
in Leuven op 10 mei 2011.

echtgenoot van

Germaine WOUTERS

pa en bompa van

René en Francine SMITS-JANSSENS,
Glenda SMITS en Kurt VANOOTEGHEM, Stan
Bart SMITS,
Annelies SMITS en Karl ROELS, Jona, Fenne,
(t) Christian JANSSENS,
Johan en Marie-Claire VANDERMEULEN-JANSSENS,
Peter en Carine VOET-JANSSENS,

Delen mee in dit verdriet:

zijn zus, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten van de families
JANSSENS-KIESECOMS en WOUTERS-VERSTREPEN.

Je kan afscheid nemen op de volgende gelegenheden:

Maandag 16 mei 2011 om 19 uur

houden we een gebedswake in de parochiekerk van O.L. Vrouw in Tielt-Winge -Bergstraat-. Aansluitend is er mogelijkheid om Lucien te groeten in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge.

Dinsdag 17 mei 2011 om 10 uur

nemen we afscheid van Lucien tijdens de uitvaartplechtigheid in de voornoemde parochiekerk. Je kan de kerk al binnen vanaf 9.30 uur voor een laatste persoonlijke groet.

De crematie en begraafing van de urne hebben plaats in familiekring.

Met dank

aan allen die hem verzorgd
en gesteund hebben.

Rouwadres:

Bergstraat 51, 3390 Tielt-Winge

Online condoleren op www.reweghs.be